

MISSIE YALIFAFU 27 mei – 11 juni 2023

Op 27 mei vertrok ik met mijn zoon Toon naar - en op vraag van - de diocèse Bokungu-Ikela , het dorp Yalifafu, in de provincie Tshuapa in Dr. Congo (aan de evenaar). Dit is een regio van alle hulp verstoken. Een 14 daagse missie zou het contact met de lokale enthousiaste bevolking in Yalifafu hernieuwen, zij en wij keken uit naar onze komst. Ik was er al eerder net voor Covidtijd (februari 2020) en hun levensomstandigheden zijn zo schrijnend dat ik beloofde terug te gaan.

Een lange reis zou ons er brengen. Een binnenlandse vlucht vanuit Kinshasa vloog ons in de provincie Tshuapa, met name in Buende, de hoofdstad van de provincie, weliswaar een dag later dan gepland. Een autoreis van 300 km zou ons vanuit Buende naar Yalifafu brengen, waar we met spanning verwacht werden door de dorpingen .



De Thsuapa rivier



De zoveelste panne

Maar geen nood, een creatieve Congolese oplossing maakte een onmogelijke missie opnieuw mogelijk. Een delegatie van Yalifafu, Dr. Alain en leerkracht Jean-Denis, kwam naar het dorp Busanga waar we gestrand waren.



Infrastructuur wegen .



Het moestuinproject toelichten

We staken er de koppen bij elkaar : Dr.Alain en leerkracht Jean-Denis lieten alle noden op van het dorp Yalifafu en we koppelen een project aan elke nood. De gemeenschap van Yalifafu zal alle noden en projecten prioriteren. En zo kunnen we samen aan de slag gaan om van dit afgelegen dorp een leefbaar dorp te maken : een moestuinproject, een waterput, energievoorziening, een kwalitatief ziekenhuis , dit zijn hun en onze dromen, die we samen stap per stap hopen te realiseren. We focussen op preventieve en curatieve gezondheidszorg. realiseren.



Leven in de provincie



Zo wonen zij en wij

Een eerste project werd door mijn zoon Toon op gang getrokken. Hij gaf er les aan de delegatie – en ook de mensen in ons gestrande dorp Busanga volgden enthousiast mee - over een model moestuin zodat met het voorziene materiaal aan de slag kan worden gegaan. En jawel, de dokter liet me recent weten dat de eerste zaadjes van courgetten, tomaten, bonen al kiemen. We hopen de ondervoeding tegen te gaan door gezinnen te motiveren om ook een moestuin te beginnen. Wie een model moestuin kon starten, door ons gefaciliteerd, deed de belofte om die kennis te delen met minstens 10 gezinnen. Ons project zullen we zien kiemen zowel in Yalifafu als in Busanga!

De lagere school start in september een speels project op met het cultiveren van 'Huguette, la courgette' om kinderen warm te maken om thuis te cultiveren. Ook dit faciliteerden we.

We kijken hoopvol uit naar een lange toekomst met hen, waar ook voor hen 'de toekomst' een invulling krijgt...



Kinderen helpen de school bouwen



Wat handel drijven

Ik kan niet nalaten om enkele foto's te delen die tonen, hoe mensen, artsen, verpleegkundigen in 2023 moeten leven... sjoefele huizen, geen stromend water, geen elektriciteit, geen telefoon, een hoekje internet om de 100 km, mooie magere mensen in kleurrijke kleren (waarbij ik me blijf afvragen hoe ze die kunnen onderhouden), kinderen vaak in lompen maar steeds speels en met de glimlach... Dit leven deelden we met hen, zo hoort het. Hier maak je niet de keuze wat je vanavond zal eten, hier ben je blij dat er iets te eten valt.



Vastrijden



Het artsenteam trekt het project.

Samen met jou en hen hopen we bij te dragen - ver van hier, in een klein stukje Dr. Congo – om onze wereld rechtvaardiger en leefbaarder te maken.

Create hope in the world....

Nele Vangheluwe (Rotary club Gent) en Toon Martens